

# SAMEN ÉÉN

Augustus - September  
Oktober  
2022



Kerkblad van de  
Protestantse Gemeente  
Vlagtwedde



# Voorwoord

Hallo beste lezers,

De vakantie periode ligt alweer bijna achter ons. We gaan straks zo weer richting de herfst.

Vanaf 4 september is er weer gewoon elke week dienst in ons eigen kerkje.

Op 25 sept is er een gemeentezondag, u leest hier meer over in deze kerkkrant.

Verder blijf ik het herhalen, kopy blijft van harte welkom.

Veel leesplezier.

Vriendelijke groeten  
Janny



Pastoraal werker

Ds. K. Meijer

0599-853917

klaaspastor@ziggo.nl

## OVERDENKING.

---

### Verwondering

Met nadruk gebruik ik de aanduiding *verwondering*.

Het woord verwondering heeft te maken met wat positief is.

Ik denk aan de tekst op een geboortekaartje met daarop de volgende woorden:

*wat blijft het toch bijzonder*

*nieuw leven, één groot wonder.*

Verwondering is voor mij wat anders dan verbazing.

Het woord *verbazing* kan ook worden gebruikt voor iets dat negatief is. Er is veel negatiefs in de wereld waarover we ons kunnen verbazen. Verwondering roept gevoelens op van harmonie en heelheid. Er is gelukkig veel waarover we ons kunnen verwonderen.

Als wij open staan voor de mogelijkheid tot verwonderen kunnen we gevoelens van harmonie en heelheid bij onszelf oproepen.

En wie wil dat niet..!

Eén dag kan veel verwondering geven omdat op één dag veel voorkomt wat verwondering oproept.

De dichter Hans Bouma schreef:

Verwonder je

Begin iedere morgen weer opnieuw,  
begroet het licht, vier je lichaam, omhels het leven  
niets is gewoon, alles is een wonder,  
alles tintelt van geboorte,  
begin iedere morgen weer opnieuw, haal diep adem,  
open je ogen, de ogen van je ziel en verwonder je.

Bij de verwondering hoort stilte. Stil-zijn van verwondering.  
In de jacht van het leven komen we misschien te weinig tot stilte,  
zodat de verwondering geen ruimte krijgt. En omdat de verwondering  
geen ruimte krijgt, komen we te weinig tot stilte. De Schepper  
van de schepping heeft in zijn schepping onnoemelijk veel gelegd  
waarover we ons kunnen verwonderen.

Stil zijn van verwondering! Wij zien het vaak niet omdat we alleen  
maar kijken. Zien is meer dan kijken. Echt zien heeft te maken met  
het hart. Vanuit het hart kijk je niet maar zie je. Het gaat erom dat  
we de dingen van het leven vanuit het hart bezien. Aan veel dingen  
die verwondering kunnen oproepen kijken we voorbij. Wij komen te  
weinig tot stilte. De Schepper heeft ons de mogelijkheid tot verwondering  
gegeven en de Schepper heeft veel in de schepping gelegd  
waarover we ons kunnen verwonderen.

Wij kunnen altijd iets van harmonie en heelheid beleven.

De Schepper roept zelf op tot verwondering:

*O Heer, onze Heer. Hoe machtig is uw naam op heel de aarde  
( psalm 8 )*

We moeten het wel willen **zien!**

**Vanuit het hart een hartelijke groet!**

Klaas en Janny Meijer



## kerkdiensten

datum	tijd	voorganger	collecten
21 aug	09.30	Ds. A. Velema Uplengen	Kerk St. Inlia
28 aug	Geen dienst		
4 sept	09.30	Mevr. M. Swarts	Kerk KIA werelddia. Plan Int.
11 sept Koffie	09.30	Ds. S.B. Rienstra	Kerk PKN Jong Prot.
18 sept	09.30	Dhr. H. Dijkstra	Kerk KIA Zending
25 sept Gemeentezondag	09.30	Ds. K. Meijer	Kerk KIA Zending
2 okt	09.30	Ds. A. Velema Uplengen (D)	Kerk PKN Kerk en Israël Plan Int
9 okt	11.00	Ds. J. Hoogstede Vlagtwedde	Kerk PKN Missionair werk
16 okt Koffie	09.30	Mevr. F. Groenbroek Veelerveen	Kerk KIA Zending

datum	tijd	voorganger	collecten
23 okt	09.30	Ds. J. van Slooten Zuidlaren	Kerk Reg. Diaconaal fonds
30 okt Koffie	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk Ziekenhuis pastoraat
2 nov Dankdag	19.30	Ds. B. van de Woude Winschoten	Kerk KIA Werelddiaconaat
6 nov Koffie	09.30	Mevr. E. de Vries Delfzijl	Kerk KIA Zending Plan Int.
13 nov	09.30	Ds. A. Velema Uplengen (D)	Kerk KIA Zending
20 nov Gedachteniszondag + koffie	09.30	Ds. K. Meijer	Kerk PKN Pastoraat
27 nov 1e advent	11.00	Ds. B. Verduijn Sellingen	Kerk KIA Werelddiaconaat
4 dec 2e advent + koffie	09.30	Ds. H. Fortuin Delfzijl	Kerk KIA Werelddiaconaat Plan Int.
11 dec 3e advent	09.30	Ds. H.W. Thon Ter Apel	Kerk KIA Binnenl. Dia.
18 dec 4e advent + koffie	09.30	Pastor C. Dun Veendam	Kerk PKN Jong Protestant

## VRIJWILLIGERS

datum	verkeers-regelaars	vrijwilliger zondag
2022		
21 aug	Bram Wilts	Harmien Bruining
28 aug	-----	-----
4 sept	Ludie Boels	Zwaantje Raatjes
11 sept	Foppe-Dirk Bulder	Hanneke Boels
18 sept	Sirtje Orsel	Alie Drost
25 sept	Hennie Smid	Sirtje Orsel
2 okt	Gerrit Drost	Foppe-Dirk Bulder
9 okt	Bram Wilts	Ineke Baarslag
16 okt	Ludie Boels	Harmien Bruining
23 okt	Foppe-Dirk Bulder	Hanneke Boels
30 okt	Sirtje Orsel	Bram Wilts
2 nov	Hennie Smid	Zwaantje Raatjes
6 nov	Gerrit Drost	Alie Drost
13 nov	Bram Wilts	Sirtje Orsel
20 nov	Ludie Boels	Foppe-Dirk Bulder
27 nov	Foppe-Dirk Bulder	Ineke Baarslag
4 dec	Sirtje Orsel	Harmien Bruining
11 dec	Hennie Smid	Hanneke Boels
18 dec	Gerrit Drost	Bram Wilts



Kun je niet dan graag  
even onderling ruilen.



## Van het Pastoraal team

U bent niet gewend om in de kerkkrant iets van ons te lezen. Deze keer dus wel.

Op 15 mei kon onze Gemeentezondag niet doorgaan, daarom hebben wij een nieuwe gepland en wel op zondag 25 september. Het thema van deze dienst is hetzelfde namelijk: 'Van vijgenblad tot bruidsjaon'.

Bent u ook zo benieuwd??

We gaan deze zondag om half tien beginnen met een kop koffie en zelfgemaakt gebak.

Daarna de kerkdienst en daarin zal het kinderkoor 'de Regenboog' uit Stadskanaal hun medewerking verlenen.

Na de dienst is er tijd voor een drankje en dan hebben we nog een activiteit. Deze gemeentezondag sluiten we af met gezamenlijk eten, wat bereid is door verschillende gemeenteleden.

We hopen op een grote opkomst, opgeven is niet nodig.

## Komt allen

Hebt u/jij zin om iets te bakken of te koken geef dit dan even door aan Janny. 354358 of 06-45963673.

Had je de vorige keer al iets doorgegeven, doe dit dan nu nog even weer.

**25 september**

## In herinnering

Hendrik ( Henk) Meijer

Geboren te Onstwedde op 27 januari 1950

overleden te Scheemda op 1 mei 2022



“Na een kortstondige ziekte is rustig ingeslapen onze broer, zwager , oom en oudoom”, zo luidt de aanhef van de rouwbrief”

“Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje, en alle beetje die je stierf, het is vreemd, maar die vergeet je, het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt: ik ben wat moe, maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe”.

Henk is geboren op 27 januari te Onstwedde als eerste kind van Albert Meijer en Geertruida Wever. Na ongeveer twee jaar verhuisden ze naar Vlagtwedde en gingen wonen aan de Kerkstraat. Daar hebben ze zes jaar gewoond en gingen vervolgens naar een groter huis aan de Vledderkamp 20, waar Henk de rest van zijn leven ook is blijven wonen. Na de basisschool ging Henk naar de LTS in Nieuwe Pekela en daar leerde hij voor timmerman. Vervolgens ging hij werken bij Hulmeva in Nieuwe Pekela. Hij heeft ook nog een aantal jaren gewerkt bij Kiel Kabelwerken te Alteveer en in Duitsland. Aan een vrij lange periode Duitsland kwam een abrupt einde door een auto-ongeluk en verbrijzelde zijn voet. Vervolgens is hij afgekeurd en heel lang thuis geweest. In deze jaren heeft hij veel kluswerk in en om de kerk in de Weite gedaan. Hij is daar ook vaak hulpkoster geweest . Als de koster afwezig was konden ze altijd een beroep op hem doen. Hij was ook een van de bezorgers van Samen Een. De kerk had zijn hart.

Op een gegeven moment is Henk herkeurd en is daarna nog heel wat jaren aan het werk geweest bij Welzijn te Sellingen tot aan zijn pensioen. Hij heeft genoten van zijn pensioen door veel te

lezen , puzzelen, tv kijken of gewoon lekker buiten zitten in zijn tuintje en met de burens een praatje te maken.

Een mooie anekdote om te vertellen is een gebeurtenis bij een van de uitwisselingen met de kerk van Warin. Er was een uitstapje georganiseerd met een dubbeldekker en bij het instappen zou Henk iedereen op de film zetten. Bij het lopen van de kerk naar de bus zei Henk: “Joe stoan er aalmoal op hor “. Maar bij het bekijken van de film waren er alleen maar stoeptegels te zien. Hij had de camera op het verkeerd moment aangezet en uitgezet.

Op 19 maart j.l. is Henk opgenomen in het ziekenhuis te Scheemda omdat hij was gevallen. En uit de scan werd vrij snel duidelijk dat hij behoorlijk ziek was : longkanker met uitzaaiingen. Daarna ook nog corona. En zo werden de laatste weken van zijn leven hier op aarde heel zwaar. Op 1 mei j.l. is Henk rustig ingeslapen.

Ik heb hem leren kennen als een man die heel betrokken was op het kerkelijk erf en daarom heeft niemand begrepen dat hij ongeveer een half jaar geleden een briefje heeft geschreven waarin hij bedankte voor de kerk. Wat zijn motivatie was is ons niet duidelijk geworden, maar we hebben zijn keus wel gerespecteerd.

Ik denk aan een tekst uit de Romeinenbrief: “Hetzij we leven, hetzij we sterven, we zijn van Heer”. In dit geloof nemen wij afscheid van Henk Meijer en in het vertrouwen dat ook hij mag horen bij die grote schare die niemand tellen kan.

We bidden voor zijn familie en allen die hem zullen midden om kracht en moed voor de toekomst.

Henk hield van gedichten, bijvoorbeeld :

“Blijf geloven in de vrede en een simpel kort gebed, blijf geloven in de mens die zich voor jou heeft ingezet”

“Blijf geloven in de waarde en het doel van het bestaan, blijf geloven dat mensen eenmaal samen zullen gaan”.

“Laat ons nu de loopbaan lopen, gaan de weg die voor ons ligt”.

Klaas Meijer

## In herinnering

Op 24 juni 2022 is de heer Jan Bats in Oost Kapelle, Zeeland overleden. Hij is 88 jaar geworden. Jan en Ali Bats zijn ongeveer 20 jaar lid van onze gemeente geweest en hebben tot 2017 geleden in Veele gewoond.

Op de rouwkaart staat :

‘In tijd en eeuwigheid bij God geborgen’

Vertrouwend op voltooiing van zijn leven bij zijn Heer is van ons heengegaan

Jan Otto (Jan) Bats

Geboren te Appelscha, 25-08-1933  
Overleden te Oostkapelle, 24-06-2022

Na vele betekenisvolle jaren met zijn liefdevolle betrokkenheid bij het leven van ieder van ons, hebben wij Jan dankbaar en in liefde los gelaten.

Ali Bats – van Leeuwen en kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Tijdens de uitvaartdienst is psalm 73 in vrije vertaling gelezen;

Bij u, ik ben  
altijd bij U  
Gij houdt mij vast  
Uw hand in mijn hand

Alles zult Gij  
ten goede leiden.  
Gij voert mij mee  
in uw raadsbesluit.  
Wat is de hemel  
voor mij zonder U,  
wat moet ik op aarde  
als Gij niet bestaat?  
Al wordt mijn lichaam  
ook afgebroken  
al sterft mijn hart,  
Gij zijt mijn Rots  
mijn God, de toekomst  
die op mij wacht.

Ali Bats bedankt via Samen1 graag een ieder voor de blijken van medeleven na het overlijden van Jan en groet ons allen hartelijk. Voor hen beiden was de tijd in Veele, toen ze lid waren van onze gemeente, iets om met veel plezier en dankbaarheid aan terug te denken. De Paaskaars die zij bij hun vertrek hebben meegekregen kreeg een plaats in hun huis en heeft gebrand tijdens de wake die de familie bij Jans bed heeft gehouden.  
(Rienk en Ineke)



## Bloemen wegbrengen

21 aug	Bram Wilts
28 aug	geen dienst
4 sept	Ludie Boels
11 sept	Ada Koskamp
18 sept	Zwaantje Raatjes
25 sept	Zwaantje Slim
2 okt	Bram Wilts
9 okt	Hennie Smid
16 okt	Ingrid van der West
23 okt	Zwaantje Slim
30 okt	
6 nov	Zwaantje Raatjes
13 nov	Ingrid van der West
20 nov	Bram Wilts
27 nov	
4 dec	Ada Koskamp
11 dec	
18 dec	Ludie Boels



*god wijst mij  
een weg*

Hij geeft elke dag  
nieuwe liefde  
nieuwe kracht  
als ik mijn hand  
in Zijn hand leg  
wijst Hij mij de weg



## Bijbeluurtje

Datum	Voorganger	Medewerkers
18 aug	Mevr. J. de Vries	
25 aug	Mevr. F. Groenbroek	Dhr. Wilts, Mevr Greven
1 sept	Ds. Hoogstede	
8 sept	Dhr. H. Wolfs	
15 sept	Mevr. G. Veldhuis	
22 sept	Ds. Verduijn	A. Koskamp, Z. Raatjes
29 sep	Mevr. K. Kuper	
6 okt	Mevr. H. Begeman	
13 okt	Ds. Hoogstede	
20 okt	Mevr. A. Drost	Z. Raatjes, A. Koskamp
27 okt	Mevr. J. de Vries	
30 okt	Avondmaal dienst	
3 nov	Mevr. G. Veldhuis	
10 nov	Mevr. K. Kuper	
17 nov	Mevr. Veneman-Holman	B. Koster
24 nov	Dhr. H. Wolfs	
1 dec	Mevr. H. Begeman	
8 dec	Mevr. J. de Vries	



We zijn heel blij met de vrijwilligers die de bewoners halen voor het bijbeluurtje en weer terug naar hun kamer brengen. Er zijn drie nieuwe vrijwilligers bijgekomen: mevr Raatjes, Mevr Koster en Mevr Meijer. Hartelijk dank voor jullie bereidwilligheid.



## Jezus is onze Vriend

'Welk een vriend is onze Jezus!'  
Reeds als kind zong ik dit lied'  
en ik zag dan hoe het velen  
troostte in hun groot verdriet.  
Het was meer dan slechts de woorden,  
waardoor de sfeer ontstond  
van een wonderbare vrede,  
die bij velen ingang vond.

Laat ons deze vriendschap koest'ren  
in een wereld vol van haat,  
zodat Jezus, onze Heiland,  
vast in onze harten staat.  
Strooi vrijmoediglich de troost uit,  
zoals Hij dit eenmaal deed,  
spreek een woord dat voor een ieder  
met de maat der liefde meet.

Laat zo zien dat onze Heiland  
waarlijk onze Vriend zal zijn,  
niet door Here, Here roepen  
of door uiterlijke schijn,  
maar door vrij en blij te tonen  
dat ons hart een vriendschap draagt  
met der Grootste aller mensen,  
die in ons een woonplaats vraagt.

### 35. WELK EEN VRIEND IS ONZE JEZUS.

Welk een vriend is onze Jezus,  
Die in onze plaats wil staan!  
Welk een voorrecht, dat ik door Hem  
Altijd vrij tot God mag gaan!  
Dikwijls derven wij veel vrede,  
Dikwijls drukt ons zonde neft,  
Juist omdat we 't al niet brengen,  
In 't gebed, tot onzen Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,  
Dat ons hart in 't strijdnuur beeft,  
Gaan wij dan, met al ons stijden,  
Tot Hem, die verlossing geeft.  
Kan een vriend ooit trouwer wazen  
Dan Hij, die ons lijden draagt?  
Jezus biedt ons aan genozing,  
Hij alleen is 't, die ons schraagt.



## Jarigen 70 +



20 aug	Dhr. J. Raatjes
4 sept	Mevr. A. Vrolijk-Louwdijk
11 sept	Mevr. H. Borg-Boltjes
24 sept	Dhr. J. Klopstra
30 sept	Mevr. A. Oosterveld (Oostersingel)
9 okt	Mevr. M.P. Bruining-Principaal
2 nov	Mevr. E. Greven-Boomer
17 dec	Mevr. J. Meijer-Salomons



# Passage

christelijk-maatschappelijke  
vrouwenbeweging

Passage vergadering gehouden op 18 mei 2022 in "t Kruispunt.

Els heette allen welkom, ook mevr. v.d. Wal de spreekster van de avond. De kaars werd aangestoken en Els ging voor in gebed. We zongen Ps. 150, beide verzen. De lezing was uit Handelingen 1:4-11, Hemelvaart, waarna de meditatie volgde.

Jezus nam afscheid van de discipelen en gaf hen opdracht om het Evangelie te vertellen in de wereld. Hij zegende hen en opeens was Hij verdwenen maar ten diepste is hij bij hen gebleven door de heilige Geest. Achter de wolken regeert Jezus en geeft de kinderen van God troost en kracht en zegen.

We zongen lied 231:1 en 3.

Notulen werden gelezen en na een kleine correctie getekend. Volgende vergadering op D.V. 21 sept. 2022 met Menu-Compleet, een avond genieten met de jeugd van vroeger. Na de pauze kreeg mevr. v.d. Wal het woord van het museum Het behoudenblik" uit Uithuizermeeden.

Een blik op de jaren 50 in 50 blikken. Wat herinneren we ons nog van deze jaren? Petticoats, Kwatta chocolade, koffie zetten met opschenken, grote schoonmaak, maandag wasdag enz. Ze liet ons allerlei voorwerpen zien uit deze tijd.

Nieuwe producten met nog wel oud materiaal, b.v bakeliet. Plastic kwam op en ook andere materialen. Elektrische apparaten zoals koffie molens, strijkijzers, stofzuigers enz. kwamen in omloop. Het duurde nog wel even voordat deze dingen gemeengoed werden i.v.m. de prijs! Al deze dingen bespaarden tijd en men kreeg vrije tijd om te ontspannen.

De 40 urye werkweek werd ingevoerd. Een dagje uit of op vakantie gaan kwam dichterbij.

Voor vrouwen speelde het leven thuis af. De wet handelingsonbekwaamheid voor vrouwen, die gold wanneer ze getrouwd waren. D.w.z. je kon geen bankrekening openen je kon geen huis kopen, je gaf alle zeggenschap op. In 1956 werd deze wet opgeheven, zodat vrouwen meer armslag kregen om zelfstandig te handelen.

Veel reclame werd gemaakt voor allerlei artikelen om de verkoop daarvan te stimuleren. Heel veel dingen veranderden maar komen weer terug.

Els bedankte mevr. v.d.Wal, voor haar prachtige verhaal en sloot af met : Een onzeker tijd, we houden elkaar vast met het lied Ga met God en Hij zal met je zijn, die we tot slot zongen. Ze wenst ons een fijne goede vakantietijd en we hopen elkaar in het nieuwe seizoen weer te zien.

.Wolfs-Maarsingh.





Girls first

Colombia

## EVEN VOORSTELLEN

**Wij willen u graag voorstellen aan Miguel Anguel Diaz Nazarit en zijn familie.**

### Onderwijs

Miguel gaat naar de peuterschool. Het duurt nog geen 30 minuten om op school te komen.

### Gezondheid

Miguel heeft alle basisvaccinaties gehad. Volgens de familie is Miguel gezond en heeft geen ernstige ziektes gehad.

### Huisvesting

Miguel's familie woont in een huis gemaakt van baksteen met een dak van golfplaat en een vloer van cement. De familie gebruikt lokaal geproduceerde brandstof om te koken. Miguel woont bij zijn moeder.

### Toegang tot voorzieningen

**Water:** De familie gebruikt water uit een kraan in het huis.

**Latrine:** De familie gebruikt een toilet met aansluiting op de riolering.

**Faciliteiten voor gezondheidszorg:** De dichtstbijzijnde medische zorg ligt op ongeveer 30 minuten afstand.

### Meer informatie

In het bijgesloten overzicht vindt u meer informatie over de leefomgeving van Miguel Anguel Diaz Nazarit en zijn familie. Dit overzicht is met behulp van de kinderen tot stand gekomen. Mocht u verder kennis willen maken met Miguel, dan kunt u met hem schrijven. Miguel vindt het erg leuk om foto's, kaarten of brieven van u te krijgen en u zo beter te leren kennen.



### MIGUEL ANGUEL DIAZ NAZARIT

**Geboortedatum:** 24 januari 2020

Miguel's geboorte is geregistreerd.

**Geslacht:** jongen

**Taal:** Spanish

**Gemeenschap:** Cauca-valle

### DE FAMILIE VAN MIGUEL

**Moeder:** Carmen Lucia Nazarit, geboren in 1993, is een manusje van alles.

**Zus:** Adriana Lucia Diaz Nazarit, geboren in 2015

**Oma:** Ismaelina Carabali, geboren in 1960

In dit land is het gebruikelijk dat kinderen in uitgebreide familie's leven.

Wilt u bij alle correspondentie aan Miguel en zijn familie het sponsorkindnummer gebruiken: 4017-2433233



Wij kunnen post naar ons adoptiekindje sturen.  
Dit kan via de website [www.planinternational.nl/sponsor](http://www.planinternational.nl/sponsor).

Hier kun je gratis een digitale kaart sturen.

Je moet inloggen met sponsornummer: 215011 en de postcode van Bram Wilts en dat is 9541CG.

Verder wijst het zich vanzelf.

Deze wordt dan in Columbia uitgeprint en vervolgens bij hem bezorgd.

Ook kun je natuurlijk een papieren bericht sturen.

Dit moet dan naar: Plan International Nederland

Postbus 75000

1070 AA Amsterdam

Dan wel onder vermelding van sponsorkindnummer:  
4017-2433233

Het beleid van Plan International is Bescherming van kinderen. Ze werken aan betere levensomstandigheden en toekomstkansen voor kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden. Plan zet zich daarom wereldwijd in voor de naleving van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind.

# Agenda

Punten voor de agenda in de volgende SE voor de sluitingsdatum melden!

Graag compleet met dag, datum, tijd en plaats

Janny Orsel, tel: 0599-354358 - deorsels@gmail.com

12 september	Kerkenraad
19 september	Pastoraal team
31 oktober	Kerkenraad

Kijk ook in de **Protestantse Kerkbode**—er is elke week een groot aanbod van bijzondere vieringen in onze provincie.



www.pknvlagtwedde.nl



## Samen Eén Redactie

\* Janny Orsel  
Vledderkamp 62 - 354358

### technische verzorging

\* Afeer Druk&Print-Winschoten

### bezorging

\* diverse vrijwilligers  
\* coördinatie : Arie Slim  
Molenkampweg 3 - 312596  
a.slim@planet.nl

### Kopij

Sluitingsdatum volgende uitgave:

## 23 oktober

Via e-mail of geschreven of  
getypt bij Janny Orsel.

Vledderkamp 62  
deorsels@gmail.com

## Inhoud van dit nummer

2. Voorwoord
3. Overdenking
6. Kerkdiensten
8. Vrijwilligers
9. Van het pastoraal team
10. In herinnering
14. Bloemen bezorgen
15. Bijbeluurtje
16. Gedicht
17. Jarigen 70+
18. Passage
- 20 .Plan International
22. Agenda

### Groninger Kerkbode

Kopij voor onder kopje "Vlagtwedde"  
kunt u in de even weken uiterlijk op  
Zaterdag voor 19.00 uur  
inleveren bij Janny

deorsels@gmail.com

De Vledderhof  
tel: 0599-353356  
Koster(es)  
tel: 0599-354358

# Gemeentezondag

25 september

Van vijgenblad

tot

bruidsjaon



Half 10 staat de koffie met gebak klaar.

Kerkdienst met Ds. K. Meijer.

Drankje met een activiteit.

Gezamenlijk eten.

## Allen hartelijk welkom

Wilt u of jij iets bakken en/of koken neem dan even contact op met Janny.